

"Wie schrijft als filosoof, schrijve persoonlijk of schrijve niet." [...] Van Albert Camus tot het welzijnswerk, van Ivan Illich tot de utopie, steeds was ik gevangen door de thematiek waarover ik schreef. Steeds ging het over vragen die ik mijzelf stelde en waar ik al schrijvenderwijs een antwoord op zocht. Maar misschien klinkt dat laatste al te groot. Hebben filosofen dwingende antwoorden te bieden? Wat zij nastreven is verheldering, wat ikzelf vooral probeerde te bereiken, was het begrijpen van een - vaak maatschappelijke problematiek.'

In *Lof en toost van de filosofie* blikte Hans Achterhuis, bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Twente, terug op een wijsgerige carrière van meer dan veertig jaar. Het is het verhaal van een academicus, die als schrijver en publiek intellectueel in menig maatschappelijk debat het kritische geluid van de filosofie ten gehore bracht.

Hans Achterhuis is een van de toonaangevende hedendaagse Nederlandse filosofen. Hij schreef vele filosofische werken, waaronder *De markt van welzijn en geluk*, *De maat van de techniek*, *Het rijk van de schaarste*, *De erfenis van de utopie* en *Utopie*.