

In de grotendeels geseclariseerde wereld van vandaag hebben we profanatie of heiligschennis harder nodig dan ooit. Deze stelling verdedigt de invloedrijke Italiaanse filosoof Giorgio Agamben in deze prachtige verzameling essays. Steeds weer laat hij zien hoe wij worden omringd door voorwerpen en praktijken die op 'sacrale afstand' van ons staan. Alleen door een daad van profanatie kunnen wij deze afstanden overbruggen en weer vrije mensen zijn.

De werken van **Giorgio Agamben** (1942) beslaan het brede gebied van taal-, cultuur-, godsdienst- en politieke Filosofie, en zijn in vele talen vertaald. Hij werd vooral bekend door het door Uitgeverij Boom (i.s.m. Parrèsia) uitgegeven *Homo Sacer* (2002).