

In *Over geweld* gaat Hannah Arendt in op het verschil tussen geweld door de staat en geweld veroorzaakt door extremistische groeperingen of individuen. Omdat geweld in de moderne samenleving niet langer wordt gebruikt als middel voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel, stelt Arendt vast dat er tussen het een en het ander geen wezenlijk onderscheid meer is: geweld is in onze wereld slechts een middel om politieke en economische macht te verkrijgen. Hoewel *Over geweld* voor het eerst verscheen in 1970, geeft dit boek op een indringende manier inzicht in de politieke en sociale problemen waarmee wij ook in de eenentwintigste eeuw geconfronteerd worden.

‘In *Over geweld* maakt Arendt een begripsmatig onderscheid tussen macht en geweld, waarbij ze en passant ook “gezag” en “terreur” bespreekt, en dit levert een buitengewoon boeiende beschouwing op.’
DE VOLKSKRANT

‘Arendt is nooit saai, ze is geweldig erudiet, altijd fantasievol en origineel en haar boeken getuigen van groot inzicht.’ SUNDAY TIMES