

'*In naam van God* is niet alleen een verdediging van de religie, maar ook een verkenning van de relatie tussen religie en de geschiedenis van het geweld door de eeuwen heen. Het is een erudiet en nauwkeurig boek, magnifiek in de breedte en in de historische details.'

— *The Washington Post*

'*In naam van God* is overtuigend, helder en krachtig. (...) Dit prachtige boek van Karen Armstrong reinigt de geest en kan zelfs kleine reparaties aan het hart doen.'

— *The Spectator*

Over *Een geschiedenis van God*:

'Een meesterlijk Werk. Pax Christi zou dit boek naar alle Midden-Oostenpolitici moeten sturen.'

— Abdelkader Benali

'Het beste beeld van God dat in boekvorm denkbaar is.' — Anthony Burgess

Over *De grote transformatie*:

'Een magistraal hoogtepunt in dit toch al veelgeprezen oeuvre.' — *de Volkskrant*

**Karen Armstrong** (1944) is een van de meest vooraanstaande en meest gelezen schrijvers op het gebied van godsdienst.

Van 1962 tot 1969 was ze non in een Engelse kloosterorde. Na haar uittreding studeerde ze in Oxford en schreef ze onder meer een boek over haar klooster-ervaringen: *Door de nauwe poort*.

Haar werk is vertaald in veertig talen en omvat bestsellers als *Een geschiedenis van God* (1995), *De strijd om God* (2000), *Islam* (2001) en *De kwestie God* (2009).

Religies en hun volgelingen zijn altijd gewelddadig — zo luidt een populaire atheïstische claim.

Karen Armstrong, prominent deskundige op het gebied van wereldreligies, laat echter zien dat de ware redenen voor oorlog en geweld in onze historie meestal weinig met religie van doen hadden, maar veelal sociaal, economisch of politiek van aard waren.

In een reis van de prehistorie tot het heden maakt Armstrong duidelijk dat er naast de kruisvaarder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de hedendaagse jihadist, ook altijd een Jezus of een Boeddha is geweest, pleitend voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Daarmee corrigeert ze het wijdverbreide beeld dat religies schuldig zijn aan het grote bloedvergieten in de geschiedenis. Aan de hand van gedegen onderzoek en in de vorm van een bevlogen betoog maakt de auteur zich sterk voor religieuze ideeën en bewegingen die oorlog en agressie afwijzen en zich inzetten voor gelijkheid, vrede en verzoening.

**'Er is slechts een hand vol wijze en uiterst intelligente commentatoren op het gebied van religie. Karen Armstrong is er daar een van.'** — Alain de Botton

**'Een van de beste levende schrijvers over religie.'** — *Financial Times*