

Is geweld een abnormaliteit of onlosmakelijk verbonden met de menselijke natuur net zoals liefde en seksualiteit? Gerenommeerd historicus Jörg Baberowski gaat op zoek naar het antwoord op deze vraag. Doordat het Europa van vandaag de dag grotendeels een vreedzame samenleving is, rijst voor ons het beeld van een steeds vreedzamere menselijke soort. Recente wreedheden in Syrië, Mexico en eerder in Rwanda en op de Balkan tonen echter een andere werkelijkheid. Is het beeld van een steeds minder wereld houdbaar?

Geweld is vervlochten met het menselijke bes de maalstroom van een plotselinge collectieve individu zelden bij machte zichzelf in de hand hij in staat tot geweldsdaden die hij zich in nooi niet had kunnen voorstellen. Baberowski toont mensen kan doen, waarom geweld onderdeel hoe geweld ontstaat. Dit verhelderend nieuw het vraagstuk van de aard van geweld en weigert los te laten.

Jörg Baberowski is hoogleraar Oost-Europese Humboldt Universiteit in Berlijn. Hij schreef onder meer *Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt*, dat in 2012 werd bekroond met de prestigieuze Preis der Leipziger Buchmesse.

Veel meer kan een historicus met zijn pen vermoedelijk niet bereiken.

- Frankfurter Allgemeine Zeitung

Wie het boek uit heeft, is een stuk wijzer geworden waarom het [geweld] niet ophoudt.

- Der Tagesspiegel