

De liefde wordt bedreigd, waarschuwt de Franse filosoof Alain Badiou.

Door ons verlangen naar comfort, veiligheid en zelfbescherming, verzekeren we ons liever tegen de risico's van de liefde dan dat we onszelf op het spel zetten. Ook de filosofie is hieraan schuldig. Een terugkeer naar een oud ideaal van 'eenwording' is niet mogelijk.

Badiou betoogt dat de liefde alleen gered kan worden als we haar opnieuw uitvinden.

In dit interview analyseert hij de rol van de filosofie, de waarheid, de kunst en de politiek om deze ommekeer tot stand te brengen.

www.uitgeverijparresia.nl