

‘Vrijwel iedereen veronderstelt vrij te zijn, behalve een kleine groep wetenschappers voor wie neurale processen of overgeërfde genen ten grondslag liggen aan alles wat we doen of zijn, inclusief onze sentimentele gehechtheid aan de mythe van de vrije wil. Voor hen, zo merkt Julian Baggini in dit voortreffelijke boek op, “is je bewustzijn niet meer dan het gedruis van vurende neuronen”.’ *The Guardian*

Hebben wij een vrije wil? Dit vraagstuk houdt filosofen al eeuwen bezig. Het antwoord raakt aan vele maatschappelijke en persoonlijke kwesties. Worden wij louter gedefinieerd door onze omgeving of bepalen we zelf ons handelen? Staat ons karakter van jongs af aan vast of zijn we in staat te veranderen? Welke rol spelen de hersenen hierin?

In *Herwonnen vrijheid* laat filosoof Julian Baggini ons nadenken over hoe vrij wij zijn. Hij bestudeert de idee van de vrije wil vanuit elke mogelijke invalshoek en verbindt daarbij de filosofie met andere wetenschappen. Zo kunnen wij onder meer lezen hoe Baggini de beweringen van neurowetenschappers als Dick Swaab kritisch tegen het licht houdt.

*Herwonnen vrijheid* is een even urgente als grondig doordachte correctie op een modern waanidee.

Julian Baggini is oprichter en hoofdredacteur van *Philosophers Magazine*. Hij publiceerde verschillende boeken, waaronder de bestseller *The Pig Who Wants To Be Eaten* en het veelgeprezen *Deugden van de tafel*.

‘Iemand moet het verstand bewaren en het is Baggini die dat doet.’ *Financial Times*

‘Baggini is een van de meest gelezen filosofen van Groot-Brittannië.’ *Evening Herald*

‘Als reactie op de voedselhype biedt [...] Baggini ons helderheid en oriëntatie.’ *Filosofie Magazine over Deugden van de tafel*.