

Het is een vreemde paradox: onze moderne westerse maatschappij is veiliger dan ooit en toch zijn we bangere dan ooit. Voor de opslag van CO2 in de grond, islamitisch fundamentalisme, de klimaatverandering, de financiële crises enzovoort. Risico's zijn onaanvaardbaar geworden, en daarom eisen we van de overheid dat zij alles wat in de toekomst mis zou kunnen gaan, nu al voorkomt. Zijn we doorgeslagen in ons verlangen naar veiligheid?