

*Twee opvattingen van vrijheid* biedt een toegankelijke inleiding in het denken van Isaiah Berlin—een van de krachtigste verdedigers van het westerse pluralisme. Tot op de dag van vandaag beïnvloedt zijn vrijheidsbegrip ons sociaal-politieke denken.

KLEINE KLASSIEKEN zijn boeken die bekende en minder bekende teksten van de grootste denkers bevatten. Op kernachtige wijze geven zij universele vraagstukken een originele draai. De urgentie en universaliteit van deze teksten overstegen in alle gevallen de tijd waarin ze geschreven werden. Ook vandaag verdienen ze een publiek dat ze leest en herleest. In de reeks zijn verschenen:

BERGSON *Lachen*  
BERLIN *Twee opvattingen van vrijheid*  
HEIDEGGER *De oorsprong van het kunstwerk*  
LOCKE *Leidraad voor het verstand*  
LUCIANUS *De tragiek van de goden*  
MONTAIGNE *Over vriendschap*  
SARTRE *Magie en emotie*  
SENECA *Gelukkig leven*