

Kan Socrates ons helpen bij impopulariteit? Of zou Epicurus ons bij geldgebrek en Seneca ons bij frustraties terzijde kunnen staan? De troost van de filosofie levert het overtuigende bewijs dat de grote filosofen beslist niet alleen theoretisch toepasbaar zijn. Een gebroken hart kan geheeld worden met de filosofie van Schopenhauer en moeilijkheden in het menselijk bestaan zijn weliswaar vervelend, maar ook een absolute noodzaak, aldus sprak Nietzsche.

Als geen ander weet Alain de Botton de grote filosofen in een nieuw en verfrissend daglicht te stellen. De troost van de filosofie onthult op volstrekt originele wijze welk praktisch nut de filosofie ons kan bieden.

'Geen twijfel mogelijk, filosofie is de nieuwe rock-'n-roll en Alain de Botton is zijn Tom Parker. Een genot om te lezen!'

-THE IRISH TIMES

'Weinig besprekingen van de grote filosofen zijn zo onderhoudend. De Botton neemt ons mee op een vlotte, speelse rondleiding door de levens en ideeën van een half dozijn van de grote namen in de geschiedenis van de filosofie.'

- THE SUNDAY TIMES

Alain de Botton werd in 1969 geboren in Zwitserland en woont en werkt in Londen. Hij schreef onder meer *Religie voor atheïsten*, *Statusangst*, *Ode aan de arbeid* en *Het nieuws een gebruiksaanwijzing*. Het werk van Alain de Botton is in twintig talen vertaald.