

'Een prachtige kritiek op de gevaren van de denkluigheid die vandaag haar invloed doet gelden'
— PAUL CLITEUR

Kunnen we zonder illusies leven? Niemand wil in een totale waanwereld leven, maar de waarheid kan ook kwetsen en verontrusten. Mag je haar niet af en toe wat geweld aandoen? Maarten Boudry vraagt zich af of er nuttige illusies bestaan, uitgekende en doordachte wanen, heilzaam voor lichaam en geest. Wat is er mis met een placebopil, als je er beter van wordt? Of met geloof in het hiernamaals, als dat je gelukkig maakt? Kan ook zelfoverschatting voordelig zijn? Presteer je beter als je gelooft dat je zult slagen, op je werk of op het speelveld?

Maarten Boudry vertelt in *Illusies voor gevorderden* op meeslepende wijze waarom illusies gevaarlijk zijn, van religieuze waanbeelden tot pseudowetenschap en financiële luchtballonnen. De waarheid vindt in Maarten Boudry een vurig en eloquent pleitbezorger.

'De analyse van Maarten Boudry is scherper dan het scheermes van Ockham'
— JOHAN BRAECKMAN

Maarten Boudry (1984) is wetenschapsfilosoof en verbonden aan de UGent. Hij werkte in New York en Wenen. Zijn opiniestukken verschenen onder andere in *De Standaard*, *De Morgen*, *Filosofie Magazine*, *The New York Times (The Stone)*, *Trouw* en *de Volkskrant*. Samen met Johan Braeckman schreef hij het bekroonde boek *De ongelovige Thomas heeft een punt (2011)*.

Over Boudry's doctoraalscriptie *Here be Dragons. Exploring the Hinterland of Science*:
'Een glasheldere en goed geïnformeerde studie over pseudowetenschappen.' HERMAN PHILIPSE

Over de theologische parodietekst die Boudry aanvaard kreeg bij twee congressen:
'Geloof iemand werkelijk dat "theologie" een echt studiedomein is? Zie Maarten Boudry's heerlijk bijtende hoax in Sokal-stijl.' RICHARD DAWKINS