

Jan Bransen denkt hardop na over de plaats van de filosofie in de huidige samenleving. Hij laat zien dat dit een kwestie is die ieders aandacht verdient. De traditionele hegemonie van de academische filosofie wankelt immers onder de druk van de publieksfilosofen, die het zelf weer moeilijk hebben met de kritische blik van wetenschappers en intellectuelen. In dit instabiele en innerlijk verscheurde krachtenveld neemt Bransen het op voor iedereen die een pas op de plaats durft te maken en die oprecht een vraag aan zichzelf durft te stellen.

Bransen laat zien dat filosofie een mentaliteit is, een mentaliteit die we allemaal kunnen ontwikkelen en die we allemaal kunnen waarderen, een mentaliteit die in ieder mens en in iedere beroepsgroep op zijn plaats is.

De vraag die Bransen zichzelf stelt is hoe onze samenleving goed voor die mentaliteit zou kunnen zorgen.

*'Het denken van een filosoof staat nooit stil. Net als ons leven.'*

*'Een antwoord op een filosofische vraag is niet veel meer dan een voldaan gevoel na een goede maaltijd.'*

Jan Bransen (1958) is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met *Laat je niets wijsmaken* won hij de Socrates Wisselbeker, de prijs voor het meest prikkelende filosofieboek. Ook zijn *Word zelf filosoof* was genomineerd voor deze prijs. Daarnaast publiceerde hij onder meer *Filosofie en Ironie*, *Drie modellen van het menselijk handelen*, *Je brein of je leven* en *Wie ben ik dan?*. Hij is oprichter van het tijdschrift *Philosophical Explorations* en was tot voor kort columnist van *iFilosofie*.