

Over de invloed van religies op het menselijk samenleven bestaan talloze mythes, beelden en vooroordelen, van gitzwart tot rooskleurig. Voor de een zijn ze synoniem met geweld, geboorneerdheid en seksisme, voor de ander vormen ze een morele bron van beschaving.

In dit boek houden filosofen, rechtskundigen, godsdienstwetenschappers, sociologen, historici en journalisten deze denkbeelden kritisch tegen het licht. In alle nuchterheid, met meer nadruk op de feiten dan op de oordelen. Is geweld inherent aan godsdienst? Verhoudt religie zich slecht tot de gelijkheid van man en vrouw? Is de islam onverenigbaar met democratie? Zou het vrijwilligerswerk zonder de inzet van gelovigen inderdaad niets voorstellen?

Deze en vele andere brandende kwesties komen aan bod.

Met bijdragen van: Govert Buijs en Marcel ten Hooven (redactie) en Martin Aurell, Jean Baubérot, Llewellyn Bogaers, Erik Borgman, Paul Dekker, Ger Groot, Joep de Hart, Everard de Jong, Jan Prij, Henk de Roest, Jan Willem Sap, Gert-Jan Segers, Jan Dirk Snel, Geert Jan Spijker, Thijl Sunier, Emad Thabet, Markha Valenta, Theo W.A. de Wit, John Witte Jr.