

'Zijn we uit de geschiedenis aan het vallen?' Deze onmogelijke vraag ligt ten grondslag aan *Metamoderniteit voor beginners*. Zowel de politiek-filosofische beschouwingen als verslagen van stadsactivisme zijn geschreven in de schaduw van de klimaatcatastrofe.

Lieven De Cauter construeert een futurologie van het heden in memoranda voor de eenentwintigste eeuw: het nieuwe millennium voor eeuwige beginners. Dit boek wil een toegankelijke inleiding zijn op het heden. Voor allen die ons verwarrend en donker tijdperk willen begrijpen.