

Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt gaan op zoek naar de bronnen van het theo- terrorisme. Moorden in naam van God kwamen in de loop van de geschiedenis geregeld voor. Vandaag vormen ze de legitimatie voor dagelijkse aanslagen op anders- en ongelovigen. Dit boek bevat een theoretisch deel over het theo- terrorisme en een dagboek van de moordaanslagen die in 2017 elke dag in naam van God werden gepleegd. Op bevel van God ging Abraham zijn zoon Izaak doden. Op het laatste moment werd hij tegengehouden door een engel. Hij had immers bewezen dat hij God blindelings gehoorzaamde en werd daarvoor beloond. Ook vandaag doden theoterroristen medemensen op bevel van God, maar er is geen engel meer die ze tegenhoudt. Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt bespreken de religieus geïnspireerde moorden op Gandhi, Rabin, Sadat, Tiller, Van Gogh en anderen die het slachtoffer werden van religieus fanatisme.

*'Het boek ademt het parfum van Etienne Vermeersch, met wie de auteurs gesprekken hebben gehad over dit thema.'*

De Morgen

*'Dit boek vertelt een lastige waarheid, maar wel één die we onder ogen moeten zien: religie heeft een donkere kant.'*

Maarten Boudry

DIRK VERHOFSTADT [1955] is doctor in de moraalwetenschap en professor Media en Ethiek aan de Universiteit Gent. Hij schreef politiek-filosofische boeken zoals *Pleidooi voor individualisme*, *Salafisme versus democratie* en *Atheïsme als basis voor de moraal*, waarin hij resoluut kiest voor een seculiere samenleving.

PAUL CLITEUR [1955] is hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij schreef met Dirk Verhofstadt *Het Atheïstisch Woordenboek*. Hij redigeerde *The Fall and Rise of Blasphemy Law* en Lisbeth Imbo interviewde hem samen met Rik Torfs en Khalid Benhaddou voor *Mag God nog?*