

Bestaat God? Zijn atheïsten gedoemd zonder spiritualiteit te leven?

Deze vragen zijn van doorslaggevend belang in deze hectische tijden van 'botsende beschavingen' en 'terugkeer van het religieuze'. André Comte-Sponville beantwoordt ze met de helderheid en opgewektheid van een groot filosoof maar ook van de *honnête homme*. Hij neemt ruim afstand van de gevoelens van rancune en haat, die door sommigen in daden worden omgezet. Voor hem is spiritualiteit te essentieel om haar aan fundamentalisten prijs te geven. Net zoals de scheiding tussen Kerk en Staat zo waardevol is dat ze niet door verbeterden godsdiensthaters opgeheven mag worden. Het is dan ook van het grootste belang een spiritualiteit zonder God en zonder dogma's terug te vinden, die ons zowel voor fanatisme als voor nihilisme behoedt.

In een even persoonlijk als helder betoog legt André Comte-Sponville uit hoe spiritualiteit, zonder God bereikt kan worden.

André Comte-Sponville (1952) is een vooraanstaande Franse filosoof. Eerder verscheen van hem *Kleine verhandeling over de grote deugden*.

"André Comte-Sponville heeft een zeer inspirerend essay geschreven. Velen zullen getroost zijn door de verzekering dat liefde, vertrouwen en ethisch gedrag mogelijk zijn zonder een geloof in het bovennatuurlijke. Dit boek is een opbeurend eerbetoon aan goddeloze spiritualiteit." — Ayaan Hirsi Ali