

# OVER DE VOORUITGANG VAN DE MENSELIJKE GEEST

Het intellectuele testament van de grote Verlichtingsdenker en cultuur-optimist Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, markies van Condorcet

*'Zijn idee van vooruitgang mag dan niet het mijne ZIJN, hij treft de juiste toon. Zijn standpunt ten opzichte van de mensheid en het menselijke is juist. Hij geloofde in de Verlichting, in de beschaving, in de verdraagzaamheid en in raciale, geslachtelijke en sociale gelijkheid. Hij geloofde in een fatsoenlijke menselijke samenleving. (...) Zijn Schets van een historisch tafereel van de vooruitgang van de menselijke geest is een hoogst opmerkelijk en diep ontroerend boek: veel van wat hij schrijft is nieuw, waar en belangrijk. Wat kan men van een mens nog meer verlangen?*

Isaiah Berlin