

René Descartes (1596-1650) wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Minder bekend is zijn theorie van de passies, die weliswaar sedert eeuwen het meest invloedrijk is geweest. Het belang dat Descartes aan de passies toekent is onverwacht groot. Van alle passies is de liefde de hoogste en belangrijkste hartstocht. In de Brief over de liefde zet Descartes op verzoek van de Zweedse koningin Christina zijn gedachten over de liefde uiteen, en bespreekt hij de verschillende vormen die deze emotie aanneemt, het verschil tussen goddelijke en aardse liefde, de excessen van haat en liefde, en de invloed op het menselijk geluk.

Theo Verbeek (1945) is als faculteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde onder meer *Le traité de l'âme de La Mettrie*, *Descartes and the Dutch*, en *Spinoza's Theologico-Political Treatise*. Van Spinoza vertaalde hij voor de serie *Filosofie & retorica* de *Verhandeling over de verbetering van het verstand*, en van Descartes diens *Over de methode*. Voor zijn wetenschappelijke werkzaamheid ontving hij de Franse Descartes-Huygens prijs.