

Waarheid spreken

Het recht op vrije meningsuiting is onaantastbaar. Maar moet men ook dwaze en gevaarlijke meningen ongeremd kunnen ventileren? Heeft men het recht om de ander te beledigen? Raakt de vrije meningsuiting vandaag niet erg gebanaliseerd?

De auteur houdt onze ervaring tegen het licht van het waarheidspreken in de Griekse cultuur. Rond deze parrèsia ontstond een intense filosofische, politieke en ethische reflectie. Over welke onderwerpen is het relevant en belangrijk waarheid te spreken? Hoe onderscheid je een waarheidspreker van een leugenaar of een vleier? Hoe moet ik mezelf vormen om te kunnen spreken met aanzien en invloed? Welke gunstige effecten heeft de parrèsia voor het individu en de samenleving? Hoe verhoudt het waarheidspreken zich tot het politieke bestuur? Als leidraad voor dit boek dienen de lessen die Michel Foucault in zijn laatste levensjaren gaf aan het Collège de France.

Rob Devos doceert Hedendaagse politieke stromingen en Cultuurfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceerde *Biopolitiek en postfordisme* (Garant, 2010).