

In de laatste 150 jaar is onze gemiddelde levensverwachting meer dan verdubbeld. Veel is al gezegd over de economische, biologische en medische gevolgen daarvan. Maar wat betekent ouder worden eigenlijk? Is het de laatste reis naar de dood of een diep en intens ervaren afsluiting van het leven? Is het een kwestie van vooral proberen 'jong te blijven' of heeft de ouderdom zijn eigen onvervreembare kwaliteiten? Is ouder worden tegenwoordig iets anders dan voorheen?

In *De kunst van het ouder worden* gaan Jan Baars en Joep Dohmen in de geschiedenis van de filosofie op zoek naar antwoorden op deze vragen. Zij brengen bekende en minder bekende teksten bijeen over ouderdom, van klassieke tot hedendaagse denkers - van Plato en Aristoteles tot Bertrand Russell en Simone de Beauvoir, van Cicero en Augustinus tot Nietzsche en Schopenhauer. Ook zijn teksten opgenomen van literaire auteurs als Dante, Petrarca en Montaigne.

Het resultaat is een prachtige, goed leesbare en toegankelijke bloemlezing voor iedereen die zich voor de vraag gesteld ziet hoe zin en betekenis te geven aan 'het leven in de tijd'.