

Leopold Flam (1912-1995) is samen met Leo Apostel wellicht de belangrijkste figuur van het filosofische gebeuren tussen de jaren vijftig en tachtig van de vorige eeuw. Toch is hij in de vergetelheid geraakt. Om die reden is hier een aantal bijdragen bijeengebracht van auteurs die Flam hebben gekend of die pas later op het spoor zijn gekomen van zijn teksten. Vanuit verschillende invalshoeken wordt toegelicht waarom de figuur Flam vandaag nog belangrijk is. De teksten worden telkens aangevuld met lezenswaardige fragmenten uit het werk van Flam. Dit boek kan dus gelezen worden als een bloemlezing met commentaar.

De filosofie van Leopold Flam wordt hier niet bekeken vanuit een nostalgie naar het voorbije, maar als een bijdrage aan de hedendaagse vraagstellingen. 'De Vlaamse Sartre' heeft niet alleen prachtige bladzijden geschreven over de existentiële problematiek van het leven (de zin, de eenzaamheid, het geluk, de bewustwording...), hij heeft ook de geschiedenis van de filosofie geactualiseerd zodat ze boeiend wordt voor de hedendaagse mens, inspirerend voor de mens van morgen.