

Luc Ferry
Beginnen met filosofie

Beginnen met filosofie is een heldere introductie in de filosofie. Luc Ferry zet eenvoudig uiteen wat filosofie behelst en wat je eraan kunt hebben. De belangrijkste denkbeelden uit de geschiedenis van de filosofie passeren de revue en hij laat zien wat de zin en het nut van deze denkbeelden zijn. Ferry neemt je mee op een avontuurlijke, geniale reis door de wereld van de ideeën. Een reis die je denken en je blik op je eigen leven verruimt.

Beginnen met filosofie is het ideale boek voor iedereen die wil weten wat filosofie is.

‘Luc Ferry tracht een complexe, ambitieuze vraag te beantwoorden: wat is filosofie? Dat doet hij met verrassende eenvoud, om toegankelijk te zijn voor een niet-ingewijd publiek, en zelfs voor jonge mensen.’ *Le Figaro*