

Antonio Gramsci (1891-1937) was journalist, filosoof en leider van de Communistische Partij van Italië. Als politiek gevangene tijdens het regime van Benito Mussolini schreef hij de *Quaderni del carcere*, een serie baanbrekende notities die gelden als een klassieker van de moderne politieke theorie.

Arthur Weststeijn (1980) is historicus en filosoof en universitair docent aan de universiteit van Utrecht. Hij publiceerde verschillende boeken over de Italiaanse geschiedenis en de geschiedenis van het politieke denken.

Gramsci is vandaag de dag van belang omdat hij heeft geprobeerd de revolutie te verplaatsen vanuit de straten en fabrieken naar het rijk van hoge cultuur' – Roger Scruton

'De origineelste communistische denker in twintigste-eeuws West-Europa' – Eric Hobsbawm

De Italiaanse filosoof Antonio Gramsci (1891-1937) staat wereldwijd bekend als een van de belangrijkste marxistische denkers. Volgens zijn tegenstanders waren zijn ideeën levensgevaarlijk: het fascistische regime van Benito Mussolini probeerde hem monddood te maken en zette hem jarenlang achter de tralies. Maar Gramsci liet zich niet het zwijgen opleggen en schreef in de gevangenis een baanbrekende reeks notities over filosofie, politiek en cultuur die nog steeds actueel zijn.

Alle mensen zijn intellectuelen maakt deze notities nu toegankelijk voor een Nederlands publiek. Macht, wist Gramsci, draait niet alleen om politiek maar ook om cultuur, want elk mens heeft de intellectuele vermogens om deel te nemen aan de strijd om hegemonie.

Gramsci zag het als zijn levenstaak om die vermogens aan te spreken en te helpen ontwikkelen. Wie wil begrijpen hoe macht, politiek en cultuur vervlochten zijn, moet daarom Gramsci lezen.

IN DEZE SERIE VERSCHENEN EERDER:

Theodor W. Adorno – *Minima Moralia*
Walter Benjamin – *Denkbeelden*
Jacques Derrida – *Sjabbolet voor Paul Celan*
Sigmund Freud – *Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit*
Hans-Georg Gadamer – *Waarheid en methode*
Antonio Gramsci *Alle mensen zijn intellectuelen. Notities uit de gevangenis*
Martin Heidegger – *De vraag naar de techniek*
Karl Jaspers – *Inleiding in de filosofie*
Adriaan Koerbagh – *Het licht dat schijnt in duistere plaatsen*
Karl Mannheim – *Het generatieprobleem*
Karl Marx & Friedrich Engels – *De Duitse ideologie: 1. Feuerbach*
Friedrich Nietzsche – *De vrolijke wetenschap*
Pierre Rosanvallon – *De democratie denken. Werk in uitvoering*
Max Weber – *Wetenschap als beroep Politiek als beroep*