

René Gude viel op door zijn spitsvondige, diepzinnige en veelal geestige oneliners. Als Denker des Vaderlands was hij een geziene gast in De Wereld Draait Door en betoverde hij het publiek met zijn treffende inzichten. Vlak voor zijn dood in maart 2015 ontstond het plan om een aantal gevleugelde uitspraken van hem te bundelen; een citaten-boekje vol met zinvolle volzinnen; vol met heerlijke metaforen, praktisch inzichten, oude wijsheden en tips over humeurmanagement en stervenskunst. Ieder zinnetje is een reminder, een hart onder de riem, een o-ja-momentje of een schop om uit je nest te komen en iets van je dag te maken. Wie de citaten leest, maakt niet alleen kennis met René Gude, maar ook met 2600 jaar filosofie. Want zoals René Gude het zelf zou zeggen: 'Eeuwige kennis komt altijd precies op tijd.'

*'Zin is de gemoedstoestand waarin je bent als je zinnen geprikkeld zijn, je zintuigen het schone waarnemen, je volzinnen betekenis hebben en je louter zinvolle doelen voor ogen hebt.'*

René Gude

René Gude

(1957-2015) was Denker des Vaderlands. Daarvoor was hij directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte en hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Zijn ideeën over leven en dood legde hij vast in *Stand-up filosoof* van Wilma de Rek en *Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het* van Wim Brands. Een derde boek over hem door Rosan Hollak – *Ik blijf nog even kletsen. Laatste gesprekken met René Gude* – verschijnt in het najaar van 2015.