

VOORWOORD VAN DE SAMENSTELLERS

7

VOORWOORD VAN RENÉ GUDE

13

I

HOE HET LEVEN INGEWIKKELD WERD

'Zoiets simpels als een gekookte aardappel is al meteen een hoogtepunt van cultuur'

19

II

OVER DE QUADRUPLEXITEIT VAN ONS BESTAAN

'Het leven is ingewikkeld, niet complex'

35

III

HET AGORAMODEL ALS WERELDORIËNTATIE

'Als je de leidende beginselen van de sferen kent, dan weet je de weg wel zo'n beetje in de wereld'

IV

OVER DE VERWARRING VAN SFEREN EN DE DOMINANTIE VAN SPORT

'Van kleingeestigheid naar grootmoedigheid'

85

V

OVER ZINGEVING

'Het Ware, het Goede, het Schone en niet te vergeten het Lekkere'

103

NAWOORD

119