

'Ik word altijd vrolijk als ik over Descartes praat'

'Wat is wijsheid? Het tegendeel van besluiteloosheid.'

Als er één filosoof is waaraan René Gude gehecht was, was het wel zijn naamgenoot, René Descartes. Waarom toch die fascinatie? René Descartes is de vader van de moderne filosofie, een van de grondleggers van de wetenschappelijke methode, een vurig onderzoeker naar goed onderwijs, naar echte wijsheid, naar het goede leven. En naar dat alles was René Gude nou ook precies op zoek.

In *René Gude over René Descartes* komen fascinatie en wijsheid samen in een boek vol humor en liefde voor filosofie. Die filosofie van Descartes, daar heeft bovendien iedereen wat aan. Filosofie is immers niets anders dan kennis waar je iets mee kunt.

René Gude (1957-2015) was Denker des Vaderlands. Daarvoor was hij directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte en hoofdredacteur van *Filosofie Magazine*. Eerdere boeken als *Stand-up filosoof* (met Wilma de Rek) en *'Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het'* (met Wim Brands) werden vele malen herdrukt.