

Een manifest voor een sociaal Europa, geschreven door een gedreven Europeaan

Ons Europa verkilt zienderogen. De grote middenpartijen die na 1945 de genereuze sociale bescherming hebben opgebouwd die de halve wereld ons benijdt, zijn aan het verschrompelen of liggen al tijden op apegapen. De burgers hebben hen afgestraft en keren zich naar rattenvangers die beweren in de naam van het volk te spreken.

Hebben sociaaldemocraten en christendemocraten - want over hen gaat het - al te gretig het neoliberale geloof omhelsd? Land voor land laat Van Istendael zien hoe de verzorgingsstaat afkalft. Dit boek probeert buiten ieder dogma of makkelijke verklaring om de grote verkillung van Europa te beschrijven en de oorzaken van de malaise te achterhalen. Het is daarnaast een vurig pleidooi voor de sociale zekerheid als toekomstproject in het belang van ons allen, zowel binnen als buiten Europa.

*Over Arm Brussel.*

'Van Istendael op zijn best. Op elke bladzijde ontmoet de lezer een geëngageerde journalist en een begenadigd auteur.'

– STANDAARD DER LETTEREN

*Over Mijn Duitsland.*

'Van Istendael is begunstigd met een legendarisch observatievermogen en een bijzonder knappe en erudiete pen.' — DE TIJD

Geert van Istendael is schrijver, vertaler, essayist en dichter. Van hem verschenen onder meer *Het Belgisch labyrint*, *Mijn Nederland*, de dichtbundel *Naaimachine* en het veelbesproken pamflet *Tot het Nederlandse volk*.