

'Filosofie van de waanzin plaatst de waanzin waar deze thuishoort: niet tussen de suikerziektes en gebroken benen, zoals veel psychiaters ons willen doen geloven, maar tussen bijzondere ervaringen van wijsheid, mystiek en creativiteit.'

- Wouter Kusters

Filosofie van de waanzin is een emancipatoir, erudiet en diep doorleefd boek over de meest uiteenlopende waanzinnige ervaringen: van 'de dolle mens' van Nietzsche en de doorgedraaide danser Nijinski tot de misschien wel geniale gek bij u in de buurt. Er gaat een rijkdom aan ervaringen en gedachten schuil in degenen die al te vaak worden opgesloten in diagnoses, in klinieken, in de geestdodende taal van de psychiatrie. Het zijn hun stemmen die hier doorklinken.

Wouter Kusters is een unieke schrijver en denker die eerder de Socrates Wisselbeker won met het boek *Pure waanzin*. Hij heeft zelf tot twee keer toe een psychotische episode doorgemaakt en weet waar hij het over heeft: filosofie kan ongemerkt overgaan in waanzin. En omgekeerd: uit momenten van waanzin ontstaat de mooiste filosofie.

'Een overdonderend, intelligent en uitdagend boek. Kusters heeft ons een gloeiend kristal in de schoot geworpen, dat geen enkele zielvorser met intellectuele pretenties zal kunnen negeren.'

- de Volkskrant over *Filosofie van de waanzin* *****

Wouter Kusters (1966) is filosoof, taalwetenschapper en schrijver van de boeken *Pure waanzin: Een zoektocht naar de psychotische ervaring* (herziene editie 2013) en *Alleen: Berichten uit de isoleercel* (2007, samen met Sam Gerrits en Jannemiek Tukker). *Pure waanzin* werd tweemaal bekroond: eerst met de Van Helsingprijs voor het beste werk op het grensgebied van psychiatrie en filosofie, en daarna met de Socrates Wisselbeker voor het beste, meest prikkelende filosofieboek van het jaar. *Pure waanzin* en *Alleen* waren voorstudies van het levenswerk van Kusters: *Filosofie van de waanzin*, een ambitieuze verbreding en uitdieping van de thematiek die doet denken aan Charles Taylors *Bronnen van het zelf*.

'De filosofie van Kusters brengt je in een bijzondere geestestoestand. In een niemandsland tussen compos mentis en gekte.'

- De Standaard

'Een uiterst boeiend boek voor waanzinnigen, psychiaters en filosofisch geïnteresseerde lezers.'

- *NRC Handelsblad* over *Filosofie van de waanzin* *****

'Nieuw zicht op de mystieke tradities van onze cultuur.'

- Laurens ten Kate, filosoof Universiteit voor Humanistiek

'In dit boek is niet alleen de filosoof aan het woord. De waanzin zelf laat ook van zich horen. Het zal blijken dat er waanzinnige impulsen en fascinaties ten grondslag liggen aan talrijke hoogtepunten van onze cultuur: niet alleen de essays en verhalen van Aldous Huxley, Sybren Polet en Thomas Pynchon, maar ook de tekeningen van M.C. Escher en films als *The Matrix* en *The Truman Show* niet alleen de mystieke ervaringen van Nicolaas van Cusa en Meister Eckhart, maar ook - en bovenal - de filosofische vergezichten van Plotinus, Schelling en Sartre.

Wanneer we goed naar de expressies van waanzin luisteren, horen we daarin een filosofisch geluid, een gegrepenheid door thema's van levensbelang die we kennen uit de traditie van de filosofie.'

- Wouter Kusters