

'De aarde is ziek en die ziekte heet de mens'. Deze diagnose stelde Friedrich Nietzsche al zo'n 150 jaar geleden. De ergste ziekte van de moderne mens is zijn vervreemding van de natuur om hem heen en van de aarde. De remedie zoekt Nietzsche in een manier van filosoferen waarin niet langer de Mens centraal staat, maar de Aarde en de wijze waarop wij de aarde zouden kunnen gaan bewonen en bewerken.

De oproep van Nietzsche om een terrasofie te ontwikkelen, een nieuwe wijsheid omtrent het leven op aarde, is tot nu toe onderbelicht gebleven. Dit boek wil deze lacune opvullen. Het volgt Nietzsche op zijn persoonlijke zoektocht op de voet. Henk Manschot houdt een beargumenteerd pleidooi om Nietzsches motto 'Blijf de aarde trouw' tot leidraad te nemen voor een hedendaagse ecologische levenskunst die zowel een persoonlijke opdracht omvat als een maatschappelijke oriëntatie voor de toekomst.

'Een heel mooie, frisse, vernieuwende, vruchtbare en overtuigende studie van Nietzsche en van de opgaven waarvoor de ecologische crisis ons stelt.'

*Paul van Tongeren*

Henk Manschot is emeritus-hoogleraar filosofie en ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en voormalig directeur van het Kosmopolis-instituut van dezelfde universiteit.