

Of het nu gaat om de rol van de islam in de terroristische aanslagen, over de veiligheid van genetisch gemanipuleerde organismen of de huidskleur van het hulpje van Sinterklaas: waarom ontstaan er zo vaak twee kampen die er beiden van overtuigd zijn dat ze de wijsheid in pacht hebben?

In *Waarom iedereen altijd gelijk* heeft beantwoordt Ruben Mersch deze vraag via het niet voor de hand liggende verband tussen kakkerlakken en ethiek, de laaghangende broeken van hiphoppers en het mysterie van de schone studentenkeuken. Daarbij verwijst hij gretig naar de nieuwste inzichten van psychologen, antropologen, biologen, filosofen en naar een achttiende-eeuwse predikant met een voorliefde voor biljart.

Hij komt tot een ontzuenderende conclusie: niet onze ratio, maar onze emoties zijn heer en meester over ons denken.

Gelukkig zijn er manieren om dit tegen te gaan. Iets wat Mersch boeiend en met hilarische voorbeelden presenteert. *Waarom iedereen altijd gelijk* heeft is het ideale boek om meer inzicht te krijgen in de strapatsen van de menselijke geest.

Ruben Mersch (1976) studeerde biologie en filosofie. Door een speling van het lot belandde hij na zijn studie in de farmaceutische industrie. Daarna besloot hij schrijver te worden en werd hij columnist voor *De Standaard*. Van zijn eerste boek, *Oogklepdenken* (2012), zijn intussen 15.000 exemplaren verkocht.

‘Een uiterst boeiend thema. Verhelderend geformuleerde en geïllustreerde inzichten.’ LIEVEN SCHEIRE

‘Na dit boek snap ik eindelijk waarom het voor mijn tegenstanders zo moeilijk is om hun ongelijk toe te geven.’ WOUTER DEPREZ

‘Een gloedvol pleidooi om open met elkaar in debat te gaan.’
DE VOLKSKRANT ★★★★★