

**‘Susan Neiman daagt ons uit tot morde
volwassenheid en ze doet dat met passie, scherpte
en intelligentie, Haar boek is zowel moreel als
politiek belangwekkend en een genot om te lezen.’
- Michael Walzer, auteur van *Rechtvaardige
enonrechtvaardige oorlogen***

In een tijd waarin morele oordelen als achterhaald worden beschouwd of grote morele dilemma's gereduceerd worden tot de constatering 'wie niet voor ons is, is tegen ons', pleit de Amerikaanse-Duitse filosofe Susan Neiman voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrippen als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid. Daarbij grijpt zij terug op het Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw. Daar vindt zij een verzameling idealen — geluk, redelijkheid, eerbied en hoop — die door ieder weldenkend mens voor deugdzaam werden gehouden.

In haar boek put Neiman, behalve uit de geschiedenis van de filosofie van Plato en Aristoteles tot Rawls en Rorty, uit talloze bronnen — van het verhaal van Job in het Oude Testament tot de *Odyssee*, van de evolutietheorie tot de romans van Milan Kundera en Iris Murdoch. Het resultaat is een scherpzinnig en actueel boek dat de lezer inzicht geeft in de morele aspecten van ons dagelijks leven en van urgente maatschappelijke en politieke vragen.