

In de jaren dertig van de vorige eeuw werd Johan Huizinga (1872- 1945) de belangrijkste publieke intellectueel in Nederland. Vooral door de bestseller *In de schaduwen van morgen* werd Huizinga toen een bekende Nederlander. In dit boek belicht Carla du Pree de wereldberoemde historicus en cultuurfilosoof als publieke intellectueel.

De auteur plaatst Huizinga in de context van een tijd van crisis, waarin het fascisme in Europa veld won. Het boek geeft daardoor niet alleen een beeld van een nog weinig onderzochte kant van Huizinga, maar verschaft ook inzichten in het publieke debat in zijn tijd, in Nederland en in Europa. Bijna onvermijdelijk roept het associaties op met het debat over populisme en nationalisme in de huidige tijd. Zoals in dit beroemde citaat van Huizinga:

We leven in een bezeten wereld en we weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.

In die zin is Johan Huizinga en de bezeten wereld ook een urgent boek, dat ons begrip van de huidige discussies kan vergroten.

‘Johan Huizinga wist op het juiste moment een stem te geven aan de verwarring van mensen over de ‘bezeten wereld’ waarin ze leefden en er met autoriteit duiding aan te geven’.

Carla du Pree is historicus en cultuurwetenschapper. Ze houdt zich vooral bezig met het publieke debat en de rol van intellectuelen daarin, zowel in het heden als in de vorige eeuw. In het blad *Streven* heeft ze onder andere geschreven over het debat in de jaren dertig van de vorige eeuw in Duitsland. In het najaar van 2016 promoveerde ze op de publieke rol van Johan Huizinga.