

Hoe kunnen we voor rechtvaardigheid (solidariteit) strijden als we geen beroep kunnen doen op absolute waarheid (contingentie) en wij dat ook beseffen (ironie)?

Dat is de centrale vraag uit dit nu al klassieke werk (1989) van de Amerikaanse filosoof Richard Rorty (1931-2007). De vraag is nog steeds actueel. Kijk maar naar het debat over cultuurrelativisme versus 'Verlichtingsfundamentalisme'.

Om te achterhalen wat moreel goed is, heb je volgens Rorty vaak meer aan romans dan aan filosofische argumenten.

Deze heruitgave van de Nederlandse vertaling wordt voorafgegaan door een uitgebreide inleiding van **Ger Groot**. Hij plaatst Rorty's boek en ideeën in een historische context. Bovendien laat hij zien hoe relevant het boek is voor de huidige impasse waarin het (Amerikaanse) neoliberalisme zich bevindt.