

Russell brengt 25 eeuwen verbeelding en inzicht tot leven'

Filosofie Magazine

Wat niemand nu meer zou durven, deed de grote schrijver en filosoof Russell in dit boek: de volledige westerse filosofie in één duizelingwekkend verband brengen met haar sociale en politieke context.

Russell is magistraal in zijn overkoepelende visie en superieure kennis van zaken. Zijn weergave van de uitspraken van de grootste filosofen over de grote levensvragen, hun onderlinge debatten en de rol die zij speelden in hun tijd en cultuur, is schitterend geschreven en voor iedereen te begrijpen. Daardoor is dit boek zowel een spannende inleiding in de wijsbegeerte, als een monument van eruditie en wijsheid dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken.

De eminente schrijver, filosoof en wiskundige Sir Bertrand Russell (1872-1970) was een van de gezichtsbepalende figuren van de twintigste eeuw. Al op jonge leeftijd schreef hij een opzienbarend meesterwerk, de *Principia Mathematica*. Later roerde hij zich in vrijwel alle filosofische en maatschappelijke debatten van zijn tijd, onder meer met zijn protégé Ludwig Wittgenstein. Van zijn vele boeken is *Geschiedenis van de westerse filosofie* ongetwijfeld het bekendst.

NUR 730

www.kosmosuitgevers.nl

www.boekenwereld.com

Servire maakt deel uit van Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen