

7	Inleiding. Van memory studies naar een creatief vergeten
28	Intermezzo over Primo Levi
39	1 Wat is denken? En waar komt het vandaan?
40	‘Dichtermut’ en ‘Blödigkeit’
45	Het begrip Aufgabe
50	De Aufgabe van het denken
53	Het keerpunt van de tijd
57	Nihilisme en messianisme in Benjamins filosofie van de geschiedenis
66	Intermezzo over Gershom Scholem
71	Van het vergeten naar het onvergefelijke
78	Intermezzo over Theodor Adorno
87	2 Wat is een immemoriaal verleden? En hoe laten we het achter ons?
90	Zijnsvergetelheid en Zijnsverlatenheidd
93	Heidegger en Benjamin
100	Intermezzo over Ernst Jünger
103	Een nieuw barbarendom
108	Benjamin leest Baudelaire...
114	...en Proust
121	Intermezzo over Marcel, Albertine en Gilberte
127	3 Wat is een kind? Of hoe kunnen we opnieuw beginnen?
128	Van Nietzsche tot Arendt
137	Intermezzo over Vergilius en Augustinus
146	Benjamin en de antimetafysica van de jeugd
150	Een ruimte om te spelen
156	Het dagboek
161	Epiloog. Lofzang op twee schaduwen
169	Bibliografie
177	Noten
183	Dankwoord
184	Personenregister