

Hebben we religie nodig om goed te zijn? Frans de Waal beantwoordt deze vraag door te kijken naar apen en andere dieren.

Hoe dicht ze ook bij ons staan, in een bonobogemeenschap is nog nooit een kerk opgericht. Maar dat is ook helemaal niet nodig: in het goddeloze universum van de bonobo of de chimpansee bestaan medelijden, zorgzaamheid en rechtvaardigheid wel degelijk.

Dat deze eigenschappen ouder zijn dan de mensheid, laat De Waal zien in *De bonobo en de tien geboden*, zijn verhalend geschreven boek over de evolutionaire basis van ons betere zelf.

Frans de Waal (1948) is hoogleraar psychologie aan de Emory University in Atlanta en directeur van het Living Links Center van het Yerkes Primate Center aldaar. Hij staat in de top 100 van invloedrijkste mensen van het tijdschrift *Time*. Van hem verschenen eerder onder andere *Chimpanseepolitiek*, *De aap en de sushimeester*, *De aap in ons*, *De aap en de filosoof* en *Een tijd voor empathie*.

‘De Waal laat zien dat menselijke moraliteit veel ouder is dan dat culturele speeltje “religie”. Dit is een belangrijk boek van een van onze meest vooraanstaande denkers.’

‘De boodschap van dit boek is dat menselijkheid een biologische eigenschap is van de soort, en niet iets dat ons door religie bijgebracht hoeft te worden.’

‘De Waal laat met merkbaar plezier zien dat de ingrediënten van een morele maatschappij uit ons innerlijk komen.’