

<b>Inleiding</b>	<b>11</b>
Filosofie van het boerenverstand	15
<b>1 De wending tot het leven</b>	<b>19</b>
Een nieuwe koers voor de cultuur	21
Ortega en Heidegger	26
<b>2 Het leven onder de loep</b>	<b>31</b>
Biologie versus biografie	31
Denken als geweld	34
Het leven als gemeenschappelijke situatie	36
Er het beste van maken	37
Erkenning van onwetendheid	39
Het leven als dynamische ruimte	42
Het leven als wereld-en-ik	45
<b>3 Het leven als drama</b>	<b>49</b>
Eenzaamheid en onzekerheid	50
Het leven als mysterie	54
Tegen de zelfvoldaanheid	58
Pierre Teilhard de Chardin	62
Vrijheid en verantwoordelijkheid	66
Intermezzo: De straat op	70
<b>4 Dynamica van de beleving</b>	<b>72</b>
De betekenis van betekenis	74
Het automatisme van de interpretatie	79
Bronnen van identiteit	81
De autonomie van de beleving	85
Bio-logica	87
Het wezen van spel	90
Verschillende vormen van spel	92
Genieten en liefhebben	94
<b>Intermezzo: Persoonlijke praktijken</b>	<b>97</b>
Houden van genieting	97
Kwaliteit als kwantiteit	100
De rol van geloof	101
Het schaakspel	104
Muziek maken	105
Liefhebben als zelfbeperking	107
Schrijven, en de betekenis van bestemming	108
Het belang van doorzettingsvermogen	109
<b>5 De betovering van de taal</b>	<b>112</b>
Een ander gebaar	113
Droste en het vliegenglas	116
Heraclitus versus Parmenides	121
De uitvinding van de homo sapiens	124
<b>Intermezzo: De leefomgeving</b>	<b>130</b>
De wil tot langzaam leven	131
De primaire velden: voedsel en woning	133
De wereld als woonkamer	136
De kunst van het kijken	138
Riten	140
<b>6 De bevrijding uit het vliegenglas</b>	<b>143</b>
Ook woorden zijn daden	144
Zwijgen Oost en West	146

Ortega's oplossing	149
Pas op de plaats	155
<b>Intermezzo: Andere wezens</b>	<b>158</b>
De aanstoot van de ander	159
De 'andere anderenplant en dier	161
Wreedheid als revanche	162
Parallele levens	163
Ook dieren kennen betekenis	165
De derde ruimte	167
De ontmoeting met de anonieme medemens	168
Het risico van de beschaming	171
Vriendschap	172
De levensgezel	175
<b>7 Het filosofische ei van Columbus</b>	<b>178</b>
Concentrisch denken	179
Descartes vervangen	181
Vluchtheuvel in de taal	182
<b>8 Adieu ideologieën</b>	<b>185</b>
Godsdienst	186
Wetenschap	189
Politiek	194
<b>Intermezzo: Spiritualiteit</b>	<b>198</b>
Techniek versus praktijk	199
De cultivatie van niet-ik	203
Spirituele stemmingen	205
<b>9 Het mondiale dorp</b>	<b>208</b>
Leed	209
Geweld	212
De depolitisering van het leven	214
Wellevendheid	218
Onverbiddelijke realiteit	220
<i>Parrèsia</i>	221
Register	223
Literatuur	225
Dankwoord	232