

Marx' denken is uitermate actueel. Dat is misschien verrassend. Het kapitalisme is voorlopig nog niet door een fatale crisis aan haar eind gekomen. Revoluties braken her en der uit, maar niet waar Marx ze het meest verwachtte. Intussen is er nog veel ellende bij arbeiders, zeker in zogenaamde *sweatshops* in lageloonlanden en het revolutionaire potentieel is niet helemaal verdwenen. Maar de vaststelling blijft dat geen van Marx' voorspellingen is uitgekomen, tenminste niet zoals hij het zich had voorgesteld. En het is ook waar dat in zijn naam miljoenen mensen werden geknecht.

Maar als je Marx opvat als de sprankelende dialecticus die hij in de eerste plaats was, dan komen zijn theorieën in een ander licht te staan. Zij is dan geen verzameling voorspellingen, maar wel een aanzet tot bevrijding: een erkenning van de mens als een naar vrijheid en rechtvaardigheid snakkend sociaal wezen, vechtend tegen al wat die vrijheid verhindert. In dat opzicht heeft Marx' werk geen spat aan relevantie ingeboet.

Walter Weyns doet in dit boek Marx' analyse van het kapitaal toegankelijk uit de doeken, hij schetst in levendige bewoordingen de ontwikkeling van Marx' denken en maakt een kritische afweging van de actuele waarde van zijn ideeën.

Walter Weyns (1958) doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij beoefent de sociologie met open zinnen en op een essayistische manier. Hij schreef onder andere *De sociologie van Jürgen Habermas*, *Het geval Canetti*, *Het tijdperk van de maatschappij*, *Klassieke sociologen en hun erfenis*, *Van mensen en dingen; een verkenning van onze socialiteit* en hij (co-) redigeerde bundels over publieke intellectuelen, secularisatie, en over de ideologie genaamd 'marktisme'