

Over zin en on/in van religie vandaag

Religie is een paradoxale menselijke ervaring die zeer uiteenlopende reacties oproept. Vandaag lijkt het religieuze omgeven door mist. De onduidelijkheid wordt vergroot door de eindeloze complexiteit van onze samenleving, die zowel seculier is als post-seculier, zowel areligieus als multireligieus.

In DE DRIEDELIGE REEKS HOEZO, RELIGIE? wordt gezocht naar samenhang. Het debat, en zelfs de controverse, wordt daarbij niet geschuwd. In het eerste deel gaan Staf Hellemans, Walter Van Herck, Jean Van Houtte, Nadia Fadil, Stijn Latré, Patrick Loobuyck, Guido Vanheeswijck en Walter Weyns dieper in op de secularisatie.

Hoezo religie? is een initiatief van UCSIA — Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen.

WALTER WEYNS doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij beoefent een essayistische vorm van sociologie, schreef een dissertatie over Jürgen Habermas en publiceerde onder meer Klassieke sociologen en hun erfenis, *Het geval Canetti*, *Het tijdperk van de maatschappij*, en samen met Stijn Geudens en Annemarie Estor de bundel *Marktisme*.