

Parabel, bij wijze van woord vooraf 11
Inleiding 13

- 1 Opnieuw beginnen 23
- 2 Over filosofie en familie 42
- 3 De moeder van de filosoof 69
- 4 Familie, verhaal en de wereld 89
- 5 De doem van het zuiden 110
- 6 Het verlangen een tweeling te zijn 122
- 7 De naaste 138
- 8 Onbetaalbaar nabuurschap (Wat wij van onze
huisdieren kunnen leren) 170
- 9 Wonen in de globale ruimte 188
- 10 De redding is nabij 211

Aantekeningen 243