

'Spinoza brengt de 21ste eeuw een prikkelend bezoek.'

**** CUTTING EDGE

De uiterst veelzijdige Baruch de Spinoza (1632-1677) blijft ons inspireren. Wat als je vandaag door Spinoza's lens naar de wereld zou kijken? Tinneke Beeckman toont hoe de filosoof eerder voor ons lijkt te schrijven dan voor zijn tijdgenoten.

Hoe sluit Spinoza's filosofie van lichaam en geest aan bij ideeën over meditatie en mindfulness? Hoe staat zijn naturalisme tegenover Darwins evolutietheorie? Spinoza verdedigt de democratie.

Wat betekenen zijn inzichten voor ons denken over vrijheid en politiek? En hoe verhoudt de politiek zich het best tot de moraal?

Niet het minst is Spinoza een filosoof van passies.

Niets menselijks lijkt hem vreemd.

Wat leert hij over seksualiteit?

Vrouwen en holebi's lijken gelijke rechten te hebben, maar toch staan ze onder druk.

Hoe ga je daarmee om?

En hoe benader je conflicten in passionele relaties?

Filosofe TINNEKE BEECKMAN (1976) heeft de afgelopen jaren bekendheid verworven met de stukken die ze schreef voor De Standaard, De Morgen, De Tijd en NRC Handelsblad. Ze geeft ook lezingen over filosofie voor een breder publiek. In 2015 verscheen haar boek Machten onmacht.

Voor Door Spinoza s lens kreeg ze de Liberales-prijs.

'Beeckman maakt haar pretentie waar: door Spinoza s lens bekeken begrijp je meer van zijn wereld én van de onze.' TROUW