

In 1995 verscheen *De verbeelding van het denken* voor het eerst: een grote Nederlandse geschiedenis van de filosofie. Een veelomvattend werk dat de filosofie van de Oudheid tot het heden beslaat en waarin bovendien de oosterse filosofie evenveel aandacht krijgt als de westerse. *De verbeelding van het denken* groeide uit tot standaardwerk en is in tal van talen verschenen.

Aan deze geheel herziene, uitgebreide en geactualiseerde editie zijn onder meer toegevoegd een hoofdstuk over de eenentwintigste eeuw, en nieuwe stukken over vooraanstaande vrouwelijke filosofen en invloedrijke Afrikaanse denkers. **Connie Palmén** schreef de nieuwe inleiding.

Jan Bor

is filosoof en publicist.

Bor schreef tal van boeken over filosofie en haar geschiedenis, onder andere *Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie* (2010) en *Wat is wijsheid?* (2012). In 2015 verschijnt *Mondriaan filosoof*.

Errit Petersma

(1940-2013) studeerde Nederlands en filosofie. Hij was schrijver, redacteur, medeoprichter en uitgever van Uitgeverij Boom en voorzitter van het Max Euwe Centrum. Petersma was mederedacteur van *Filosofen van de 20e eeuw* (1977). Hij schreef literair werk, onder meer over schaken. *Prettige partij* verscheen in 1998.

STANDAARDWERK
Geschiedenis van de
WESTERSE & OOSTERSE
FILOSOFIE
GEHEEL HERZIENE EN
UITGEBREIDE EDITIE

‘Prachtig boek.’

VRIJ NEDERLAND

‘Voorbeeldig.’

ELSEVIER

‘Een aanwinst.’

NRC HANDELSBLAD

‘Jan Bor is iemand
die een kast vol
filosofieboeken aan
het praten krijgt.’

WIM BRANDS

‘Deze uitgave hoort
in iedere serieuze
Nederlandse en
Vlaamse boekenkast
te staan.’

HANS WARREN

‘Het is moeilijk voor
te stellen hoe de
filosofiegeschiedenis
voor een breed
publiek nog
attractiever
gemaakt
kan worden.’

NBD BIBLION

‘Een lekkerder boek
over de geschiedenis
van de filosofie
bestaat niet.’

DE VOLKSKRANT