

Stof tot denken

'Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, en zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon', dichte Willem Kloos. En inderdaad is niets dichterbij dan de eigen gedachtewereld, ieder heeft ervaringen van geluk of pijn waartoe niemand anders toegang heeft. Ook nemen we aan dat we uit vrije wil handelen. Maar wat als dit bewustzijn en deze vrije wil illusoire bijverschijnselen zijn van materiële lichamelijke processen?

Volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten is het brein een evolutionair ontwikkelde machine. Waar het bewustzijn betekenis draagt, keuzemogelijkheden biedt en kennis van de wereld presenteert, werken zenuwcellen blindelings, automatisch en onwetend. De kleurrijke wereld die je ervaart is hoogstens het raadselachtige product van hun louter fysische werkzaamheid.

Stof tot denken presenteert op heldere wijze gezichtspunten uit psychologie en filosofie over de relatie tussen lichaam en geest. Van de filosoof Descartes, via kleine mannetjes in de hersenen en Turingmachines, tot de moderne neuropsychologie, behandelt het de fascinerende wereld van het denken over het denken. Steeds weer gaat het om de vraag: hoe kan het dat stof denkt? Of denkt stof toch niet?