

God schiep de wereld, maar wij schiepen Nederland, aldus het cliché. Echte natuur vind je ver weg of op televisie, niet hier. Ook natuur maken we tegenwoordig zelf. Maar wat nieuwe wildernis is voor de een, is een groene leugen voor de ander. Keer op keer blijkt dat de vraag naar echte natuur de emoties hoog doet oplopen, of het nu gaat over de Oostvaardersplassen of over de wolf. Waarom willen we eigenlijk echte natuur en wat bedoelen we daar dan mee?

Natuur in mensenland houdt ons een spiegel voor en wijst op filosofische vragen en paradoxen in onze omgang met natuur.

Martin Drenthen is hoofddocent milieufilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, natuurliefhebber en fervent wandelaar.