

Eigenlijk weten we heel goed wat ons gelukkig maakt: voldoende tijd, ruimte om te leven, rust om ons te bezinnen. Jammer alleen dat dat nu juist de dingen zijn waaraan we vrijwel niet toekomen, omdat we zo druk bezig zijn de dingen na te jagen waarvan we denken dat we gelukkig worden. Zie hier de tegenstelling van onze tijd, en het onderwerp van *Absurde overvloed*.

Michael Foley vindt niet dat we ons van de werkelijkheid moeten afkeren, maar laat zien dat we onze absurde wereld kunnen omarmen: er is veel plezier te beleven aan absurditeit, als je maar de tijd neemt er goed naar te kijken en erover na te denken.

MICHAEL FOLEY (Derry, Noord-Ierland) is docent informatietechnologie, dichter en romanschrijver.

'Echt grappig, scherp, waar en intelligent. Weg met de terreur van het gewone.' - TIMES LITERARY SUPPLEMENT