

Inleiding	13
Voorwoord bij deze uitgave	19
Kaarten	22
DEEL EEN	
1813-1834	
De kleine vork	31
Verwongen	36
Søren Sok	41
Bruiloft en brand	46
Studiosus Severinus	50
Alma Mater	52
Het zwarte schaap	56
1835	
De zachte stemmen van de doden	66
De zomer van 1835 in Gilleleje	69
'... de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven'	75
1836	
'Een salto mortale in het Siberië van de persvrijheid'	80
Het berekenen van de hellingshoek - in de tovercirkel van Heiberg	86
Studiosus Faustus	93
Poul Martin Møller	99
Beschrijvingen van de natuur van de moraal - affectie en zelfbedrog	102
'Oefening achter de coulissen'	108
1837	
Sturm und Drang?	111
Maria	118
Levensleed aan de Løvstræde	122
Geliefde Emil!! Mijn vriend, de enige...'	125
Leesgenot	129
1838	
'Er bestaat een onbeschrijfelijke vreugde'	133
De dood van een koopman	135
'De grote aardbeving'	138
Uit de papieren van iemand die nog leeft	145
1839	
De rijke jongeman	154
'Mijn voorbereiding op het examen is de langste parenthese'	157
Een dandy op pelgrimsreis	159
DEEL TWEE	
1840	
Regine - in memoriam	177
Juffrouw O.	179

Uit de papieren van iemand die al dood is	182
De tijd van de ontwrichting	189
'Zij koos de schreeuw, ik de pijn'	194
1841	
Over het begrip ironie	197
1842	
Spiernaakt in Berlijn	204
'Het esthetische is boven alles mijn element'	209
De doelloze toerist	211
1843	
Of/Of	219
'Een monstrum van een boek'	223
Literaire verbanning	229
Geestelijke erotiek	231
Regines knikje	233
Weer in Berlijn	234
De herhaling	237
'Geprezen zij de posthoorn!'	241
Jezelf worden is een ander worden	243
De werkelijkheid grijpt in	247
1:50	251
De doorhaling	253
Vrees en beven	256
Abraham en het mes: Agnete en Farinelli	262
' een spleet waar het oneindige doorheen gluurt'	265
1844	
Het begrip angst	271
De verlokkende angst - bladzijden uit het vakboek van de verleider	275
Het dagboek van de verleiding	283
O, een voorwoord schrijven	287
Recensies	289
Israel Levin	293
'Kom even bij me langs'	297
Geloven is het vreugdevolle, het gelukkige, het goede verwachten	300
1845	
'Groot genoeg om een van de grotere steden te zijn'	306
'- bijna was ik met hen mee gaan dansen'	309
'Het mensenbad'	313
'Ja, natuurlijk ben ik een aristocraat -'	320
'Ik vind Grundtvig een zwetser'	321
Kierkegaard in de kerk	328
'De mensen vinden me een broddelaar'	335
Stadia op de levensweg	341
De intermezzi	343
Naschrift: Kierkegaard	357
DEEL DRIE	
1846	
'Martelaar van de spot'	371

<i>Corsaren</i> - 'een duivels blad'	372
Komische compositie en de chique jas van Goldschmidt	375
'Ik ben een Jood, wat doe ik eigenlijk bij jullie?'	378
Duivel in regenjas: Peder Ludvig Møller	382
'Een bezoekje aan Sorø'	386
'Ik hoop dat ik binnenkort in <i>Corsaren</i> verschijn'	389
De kanonnade van <i>Corsaren</i>	391
Het naschrift van Møller bij het naschrift van Kierkegaard	398
Bewondering en afgunst: wanneer het ene woord het andere oproept	401
De grote omslag	405
'De school van het getreiter'	408
De overburen	412
'... dit doorzwepte broeierige papkompres van een lichaam'	416
De os van Falaris	420
'... wat weet de dokter eigenlijk?'	422
'... want ik heb mijn zwaarmoedigheid liefgehad'	426
Adolph Peter Adler	428
Het boek over Adler	432
'Verwarringschopperij van de bovenste plank'	435
De apostel Paulus en Hansen, de tapijtknoper	437
Exaltatie: 7-14-21; 7-14-21; 7-14-21	438
'De wellust van het produceren'	440
Grafomanie	445
'Rad. Valerians'	448

1847

'Wilt u misschien ook dat ik nog even naar het kloppen van uw hersenen luister?'	451
De pers - 'De moddermachine van de staat'	458
Schrijven is reizen - en omgekeerd	461
'Het luchtbad'	464
'Of en Of'	466
Regine Schlegel	471
'Een volksregering staat gelijk aan de hel'	473
'Dit is de idee van de religiositeit'	478
'100.000 brommende onmenssen'	480
'...misschien wordt er alarm geslagen in het kamp - en zal ik het mishandelde slachtoffer zijn'	483
'U wacht op een tiran, terwijl ik wacht op een martelaar'	485
God haat piramiden	488
Vrijheid, gelijkheid en barmhartigheid	490
Uit de waardepapieren van iemand die nog leeft	493
'Jaar in jaar uit voor eigen rekening'	495

DEEL VIER

1848

Verkwisting in dienst van de idee	513
'Kopenhagen is een erg smerige stad'	515
De ziekte tot de dood	520
'... God een beetje anders te omschrijven'	522
'Poëzie van de eeuwigheid'	525
Publiceren of niet publiceren	528
Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid	530
'Wat vermocht deze pen niet al.?'	534
'- maar dan kan ik toch geen "ik" zeggen'	536
Nagedachtenis in eigen beheer	541
'Mijn vader stierf - toen kwam er een andere vader voor hem in de plaats'	544

'Ik word gezien als een soort Engelsman, een halvegare'	549
1849	
Opdrachten en een afwijzing	553
De dogmatiek van Martensen	555
Rasmus Nielsen	558
Frederika Bremers karakterstudie	564
Kierkegaards droom	568
De verzegelde brief aan de heer en mevrouw Schlegel	571
'Kom een andere keer weer eens langs'	577
'Wanneer ik naar Mynster kijk -'	579
Twee korte esthetisch-religieuze verhandelingen	586
De wil tot onmacht	588
De buikspreker die 'ik' zei	590
De schrijver van het martelaarschap: het martelaarschap van de schrijver	592
'Dr. Extaticus'	596
1850	
Acht manieren om geen afscheid te nemen	603
Verhuisdagen	608
Oefening in christendom	611
'Een godslasterlijk spel met het heilige'	615
De idioot-god - en zijn tijd	617
'En waarom dan deze verborgenheid?'	620
1851	
'Die zin over Goldschmidt was noodlottig'	626
Kierkegaard in de Kastelskirken [Kasteelkerk]	631
Fanmail	633
Opgedragen aan Regine	637
Een theologische dorpsgek	638
1852	
'Ze kwam van de kant van de Kalkoven'	642
Het laatste appartement	647
1853	
Een leven in de onderwereld	649
'Op een dag zag ik de lijkomnibus komen'	655
'De prijzen in de Salon worden opgeschroefd'	657
SA versus AS	662
'Het christendom is een uitvinding van de duivel'	668
DEEL VIJF	
1854	
'Een duivel van een waarheidsgetuige'	681
'- zo wordt een waarheidsgetuige begraven!'	686
'Een catastrofe teweegbrengen'	687
'Dhr. Kierkegaard is een man zonder ernst'	688
1855	
'Een goede daad'	694

Virginie en Regine - het dierbaarste verliezen	699
'Heel eenvoudig: ik wil rechtschapenheid'	700
'Haal daarom de pseudonimiteit weg'	703
Het ogenblik	706
'Toen werd deze dichter plotseling een ander'	708
Weg met de innerlijkheid!	711
'De dominee - die in lange gewaden gehulde personificatie van nonsens!'	712
De dood van God	718
Grundtvigs repliek	720
'Dominee P.Chr. Kierkegaard, lic. theol., mijn broer'	723
'Het gebeurde in een schouwburg'	725
Patiënt nr. 2067	729
Post mortem	741
Een klein lijk waar geen plaats voor is	742
Het testament, de veilingen en een psychopathische zendeling	746
De papieren die niemand wilde	752
Peter Christians misère	755
De vrouw tussen de graven	758
Noten	761
Bibliografie	783
Illustratieverantwoording	789
Nawoord van de vertalers	791
Persoonsnamenregister	793