

EEN LEVEN IN VRIENDSCHAP	7
Een onlesbare dorst naar kennis	7
Talent voor vriendschap	10
Ontgoocheling	14
Twee leermeesters: Karl Jaspers en Martin Heidegger	17
Afscheid	21
Verder lezen	24
I DIT HAD NOOIT MOGEN GEBEUREN	27
De Joodse kwestie	31
Het recht op een gemeenschap	34
Het nazisme als totalitaire beweging	39
Het bondgenootschap tussen elite en gepeupel	43
Verder lezen	47
II VERLIEFD OP DE WERELD	49
Amor Mundi	49
De arbeidende mens	56
De makende mens	58
De maker wordt arbeider	59
De handelende mens	67
Politiek handelen versus politiek maken	70
De mens vervreemdt van de wereld	74
Besluit	87
Verder lezen	89
III ALS DE STORMWIND VAN HET DENKEN JE UIT JE SLAAP RUKT	91
Wat zet ons aan tot denken?	96
Wat doen we wanneer we denken?	100
Wat doet een wetenschapper wanneer hij denkt?	105
Wanneer denken we?	111
Verder lezen	121
IV DE VRIJHEID OM IETS NIEUWS TE BEGINNEN	123
De voorloper van de wil	127
De ontdekking van de wil	129
De eerste filosoof van de wil	131
De voorrang van de wil	133
De loochening van de wil	136
De wil als biologische levensdrift	141
De wil-niet-te-willen	145
Besluit	148
Verder lezen	150
V ER ZAL ALTIJD ÉÉN OVERBLIJVEN OM HETVERHAALTEVERTELLEN	151
De vriend van velen, maar niemands broeder	154
De filosoof in de politiek	157
De filosoof, een horzel en een vroedvrouw	162
Het publiek gebruik van de rede	164
Oordelen, een kwestie van smaak	166
Verder lezen	171
VI DA WAR'S DER MÜHE WERT, EIN MENSCH ZU SEIN	173
Mijn keuze voor filosofie	175
Het verstek van de beroemdheden	177

Het opvallendst aan haar waren de ogen	179
BIBLIOGRAFIE	183
NOTEN	187