

Woord vooraf bij de Nederlandse uitgave	7
Woord vooraf: Wakker worden	11
Dankwoord	17
1 De antropogene breuk	19
Een breuk in de geschiedenis van de aarde	19
Wilskracht in de natuur	23
Aardsysteem-kunde	27
Wetenschappelijke misvattingen	31
De ecomodernistische drogreden	39
Een hoe ook te betitelen keerpunt	45
2 Een nieuw antropocentrisme	54
Aan alles twifelen	54
Antropocentrisme nieuwe stijl	56
De antinomie van het antropoceen	61
Het nieuwe antropocentrisme	67
Het wereldscheppende schepsel	74
Het nieuwe antropocentrisme versus het ecomodernisme	82
Lofzang op de techniek	88
3 Vrienden en tegenstanders	93
De grote verhalen zijn dood - vooralsnog	93
Na het posthumanisme	103
Een gril van de natuur	115
Een ontologische ontsporing	118
Terug naar een kosmisch besef?	125
4 Een planetaire geschiedenis	128
De mens en zijn betekenis	128
Heeft de geschiedenis een betekenis?	132
Een verlichtingsfabel	137
'De politiek is het noodlot'	142
5 Opkomst en ondergang van de superieure homo agens	151
Vrijheid is in de natuur ingeweven	151
Verantwoordelijkheid is niet genoeg	160
Leven zonder utopie	171