

De apostel Paulus staat sinds de eeuwwisseling in het middelpunt van de filosofische belangstelling. Denkers als Taubes, Badiou, Agamben en Žižek – en eerder al Heidegger – vinden in Paulus' brieven grondwoorden voor een nieuwe manier van denken over de wereld, de tijd en de geschiedenis, maar ook over de levenskunst, het recht en de politiek. Zij laten tevens zien hoe Paulus' brieven niet alleen aan de basis staan van ervaringen die kenmerkend zijn voor onze cultuur, zoals het nihilisme en de dood van God, maar ook de politiek-sociale agenda van emancipatie en gelijkheid hebben gevormd. Bovendien wordt hun interpretatie van Paulus geboren uit een intensieve discussie met denkers als Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Schmitt en Foucault.

*Het uitschot en de geest ontsluit deze boeiende internationale filosofische discussie over Paulus nu ook in het Nederlandse taalgebied en biedt daarmee een fascinerende blik achter de schermen van de belangrijkste thema's en spelers in de hedendaagse continentale filosofie.*

In de reeks Kristalpaleis  
verschenen eerder:

Lieven De Cauter *Archeologie van de kick. Over moderne ervaringshonger*

Rudi Visker *Michel Foucault. Genealogie als kritiek*

Paul Heffer *Ontologie en subjectiviteit. Een inleiding in Sein und Zeit*

Hub Zwart

*De waarheid op de wand. Psychoanalyse van het weten*

Gerard Visser *In gesprek met Nietzsche. Elf studies*

Paul van Tongeren *Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren*

Roland Breeur *De tijd bestaat niet. Essays over domheid, vrijheid en emoties*

Gert-Jan van der Heiden *De stem van de doden. Hermeneutiek als spreken namens de ander*

Gerard Visser *Heideggers vraag naar de techniek. Een commentaar*

Paul Moyaert *Opboksen tegen het inerte. De doodsdrijf bij Freud*

Samuel IJsseling *Heidegger.*

*Denken en danken Geven en zijn*

Frank Vande Veire *Tussen fascinatie en vrijheid. Het mensbeeld van Slavoj Žižek*

Lieven De Cauter *Metamoderniteit voor beginners. Filosofische memo's voor het nieuwe millennium*

Henk Manschot *Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie*

Paul Moyaert *Schizofrenie. Een filosofisch essay over waanzin*

Gert-Jan van der Heiden (1976) is hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij publiceert vooral over hedendaagse continentale wijsbegeerte met bijzondere aandacht voor de hermeneutiek. Hij is de auteur van onder andere *The Truth (and Untruth) of Language* (2010) en *Ontology after Ontotheology* (2014). Bij Vantilt verscheen eerder *De stem van de doden. Hermeneutiek als spreken namens de ander* (2012).