

Een pleidooi voor denkvaardigheid!

Iedereen die kan leren lezen, schrijven en rekenen, kan ook leren denken. Toch wordt het vak filosofie lang niet op alle scholen in het voortgezet onderwijs gegeven. Daar waar het wel aangeboden wordt, is het meestal een keuzevak in de marge. Kritisch denken wordt terecht van groot belang geacht als vaardigheid voor de mens van de 21^{ste} eeuw. Maar wat is kritisch denken en kan men dat leren zonder het vak filosofie?

In dit boek staat Don Kwast stil bij de vraag wat de eigenlijke zin is van opvoeding en onderwijs. Hij toont aan dat het onderwijs zijn doelstellingen alleen kan realiseren door het vak filosofie in de vaste kern van het curriculum op te nemen.

'Meer dan welk vak dan ook draagt filosofie ons cultuur- en mensideaal hoog in het vaandel. Dat is niet 'Wees succesvol' of 'Wees gelukkig', maar vooral: wees jezelf'

Don Kwast is in 1991 afgestudeerd in de wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden.

Hij werkt al jaren als docent filosofie in het voortgezet onderwijs. Hij heeft diverse publicaties in tijdschriften en bundels geschreven over filosofieonderwijs en is betrokken bij het promoten en de ondersteuning van het vak filosofie in het voortgezet onderwijs.